

Op 17 oktober 2021 is het de “dag van de trage weg”.

Op deze dag gaat er een uniek project van start in Belsele.

Er worden drie wandellussen bekendgemaakt die rolstoel- en buggyvriendelijk vriendelijk zullen zijn!

MEER!: er zullen prikkels zijn die iedereen zullen verrassen.

Elke lus bedraagt ongeveer 3 km en kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

De drie lussen starten vanop de Kouter (bij muziekclub 'tEy)

Na de wandelingen kan iedereen een drankje, stukje taart of een heuse veggie-, vis- of vleeschotel nuttigen.

17 Oktober

Start wandelingen: 13u30

Doorlopend op de Kouter drankjes en hapjes.

Vanaf 16u30 lekkere warme schotels!

Vanaf 17u muzikaal slotconcert!

Tijdens de corona-lockdowns piekte niet alleen de besmettings- en opnamecurves, we werden met zijn allen gebeten door het wandelvirus. De wind in het gezicht, knotwilgen in je blikveld, in de verte hoor je een specht om de paar minuten roffelen.

In onze Belseese bossen valt veel te beleven. Ook mensen met een beperking willen net als iedereen graag van de natuur genieten. Maar in een rolstoel kom je niet ver op de vaak smalle, modderige of met vele putten bezaaide paden.

De fusieorganisatie Vesta vzw (Belsele) en Dagcentrum Sint-Niklaas vzw vonden bij de Raaklijn vzw een partner om meer aandacht te vragen voor een toegankelijker natuur en leefomgeving voor haar cliënten.

Samen grijpen we 'De Dag van de Trage Weg' aan om enkele rolstoeltoegankelijke trage wegels en wandellussen in de verf te zetten. Jaarlijks willen we kleine ingrepen doen om rolstoelgebruikers, maar evengoed fietsers en families met jonge kinderen het wandelcomfort en -plezier te verhogen."



DE RAAKLIJN vzw

Trage wegen vzw